

Verdriet en geluk wisselen elkaar af. In deze rubriek vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Is er in uw omgeving iemand overleden, is er een baby geboren of komt er een bruiloft aan? Laat het ons weten: [hc.wiegtotgraf@ad.nl](mailto:hc.wiegtotgraf@ad.nl)

NICOLETTE VAN DER WERFF

# 'De dood of de gladiolen' was zijn motto

## ALBERT DE MOOIJ (1983-2010)

Albert de Mooij (7 juni 1983 - 27 december 2010) was impulsief. Hij kende geen angst en nauwelijks pijn. Als kleine jongen klom hij op een dag in de hoogste boom en viel door een rotte tak meters naar beneden in een modderige sloot. Hij kon nog niet zwemmen maar wist zich op de kant te werken en liep rustig naar zijn moeder.

Doodsangsten stond ze uit met haar jongste zoon die alles brak wat er te breken viel en met wie ze frequent op de eerste hulp van het ziekenhuis vertoefde.

Op school was hij geen hoogvlieger. Hoewel hij de juffen om zijn vinger wond, had hij te weinig zitvlees om mooie cijfers te kunnen halen. Vriend en vijand waren dus met stomheid geslagen toen Albert bij de Cito-toets een vwo-niveau scoorde. Hij ging echter naar de school voor elektrotechniek en hoewel hij het daar heel goed deed,

spijbelde hij vaak. Hij ging liever vakkenvullen in de supermarkt en werken bij een bedrijf waar parttimeflesjes werden afgevuuld. Van zijn salaris kocht hij bromfietzen en visspullen.

Hij werd pas echt gemotiveerd om te gaan leren op de school voor automonteurs. Albert vond het heerlijk om te sleutelen.

### GEEN ANGST

Albert kende geen angst. Toen twee ongunstige types, maar later bleek overvallers, hem op het station wilden beroven van zijn blikje drank, gaf hij geen strobreed toe. 'De dood of de gladiolen' was zijn levensmotto. Dat hield in dat hij, ook als dat misschien niet verstandig was, een vechtpartij niet uit de weg ging. De twee overvallers sloegen Albert met een ijzeren buis het ziekenhuis in. Ook op het rugbyveld bij HRC deed hij geen stap opzij. Hij was

loeisterk en zorgde vaak voor het verschil in de wedstrijd. Zijn bijnaam was Animal en hij droeg die naam met trots.

Het leek Albert goed te gaan. Het was een knappe vent met rood haar en een woeste uitstraling. Hij had altijd meiden om zich heen en hij hield van zijn werk als brandweerman bij de kazernes in Zoetermeer.

Maar het ging Albert niet echt goed. Zijn relatie liep op de klippen en het huis, dat hij samen met zijn vriendin had opgeknapt, moest worden verkocht. Was het de teleurstelling daarover, of was er misschien andere onrust in zijn leven, die Albert benauwde en die hem liet vergeten dat hij zoveel had om voor te leven?

Albert besloot op de dag na kerst te stoppen, op zijn eigen manier. Zijn familie en vele vrienden in ongelooft achterlatend.

### Geboren Meta Elize Nolden

Meta Elize Nolden kwam op 15 januari in het Reinier de Graaf Gasthuis ter wereld. Na Brent (3) en Jim (3) hielden de ouders van Meta sterk rekening met de geboorte van nog een jongetje dat natuurlijk ontzettend welkom zou zijn geweest. Maar Meta is een meisje en daarmee is het gezin uit Den Hoorn intens gelukkig. Vader Bert-Jan Nolden is vertegenwoordiger in tuinbouwcomputers. Mamma Sanne Nolden-van der Heijden doet de administratie voor het familie-hoveniersbedrijf. Oma Van der Heijden gaat meehelpen om voor de kinderen te zorgen zoals dat gaat bij een goed familiebedrijf.



Ook op het rugbyveld bij HRC deed Albert geen stap opzij. PRIVÉFOTO